



Must-go's voor 2020 volgens Checkoutsam

1. De onbeminde Filipijnen

We kennen de idyllische foto's van Thailand en Vietnam ondertussen wel. De tropische stranden, overweldigende natuur en hun wereldberoemde gastvrijheid, bezorgen beide landen een aantrekkelijke mix die toeristen overal ter wereld de hemel inprijzen. Nabij deze toeristische trekpleisters liggen ook de paradijselijke Filipijnen. De meeste mensen laten deze eilandnatie nog links liggen, omdat ze veronderstellen dat het er nogal gevaarlijk is. Geloof me, nergens voelde ik me zo welkom en zo veilig als hier! De diversiteit van alle eilanden, de ongerepte en vooral niet-toeristische stranden en de allervriendelijkste inwoners ooit, zorgen gegarandeerd voor één van de mooiste ervaringen ooit. ■

2. Op bezoek bij onze noordelijkste Noorderburen

Een bezoekje aan onze vrienden met de harde 'g' is altijd leuk, maar te vaak gaan we op vakantie naar bekende plaatsen en steden zoals Amsterdam of Sluis. Helemaal in het noorden ligt het prachtige Friesland. Dit stukje Nederland is zelfs voor heel wat Noorderburgen nog onbekend! Tijdens een verlengd weekend kan je een bezoekje brengen aan enkele van de Elfstedendorpjes. Telkens zijn ze op één of andere manier verbonden met het water en dat zorgt toch echt voor enkele uitzonderlijke uitzichten. Als je graag nog wat meer over Nederland ontdekt, dan raad ik ook aan om Urk te bezoeken; een voormalig eiland met prachtige tradities en een erg interessante geschiedenis! ■

3. Nog noordelijker naar Noorwegen

Het zuiden van Noorwegen wordt door ons Belgen al regelmatig bezocht, maar helaas wordt het noorden nog vaak vergeten. Met amper één overstap in Oslo geraak je vlot in Tromsø, ook wel bekend als de Arctische hoofdstad. Het beste moment om deze winterse woestijn te ontdekken is tijdens de koudste maanden van het jaar. Spectaculaire sneeuwlandschappen, walvissen spotten, huskytochten maken of het magnifieke noorderlicht bewonderen: het kan hier allemaal! Je krijgt echt nooit genoeg van de mysterieuze sfeer die hier hangt! Als je je verblijft graag wat langer maakt, dan kan je er zeker ook een weekje naar de Lofoten aan breien. Nog zo'n sprookjesachtig decor in Noorwegen. ■



Sam Van den Haute is de man achter de reisblog en -gids checkoutsam.be | [instagram.com/checkoutsam/](https://www.instagram.com/checkoutsam/) | [facebook.com/checkoutsamtravel/](https://www.facebook.com/checkoutsamtravel/)

Boeiende groepsreizen nu ook in beknopte formule



Johan Smeuninx

Directeur
Davidsfonds
Cultuurreizen

Een groepsreis maken boordevol cultuurhistorische én socio-economische hoogtepunten, maar niet veel tijd? Vanaf nu kan het! Meer uitleg door Johan Smeuninx, directeur van Davidsfonds Cultuurreizen.

Tekst: Joris Hendrickx

“Sinds vijftien jaar organiseren we cultuurreizen die worden begeleid door deskundige reisleiders (vaak journalisten, professoren, historici...). Alles wordt tot in de puntjes geregeld en de deelnemers zijn voornamelijk hoger opgeleide 55-plussers met een interesse in cultuur. Buiten de cultuur-historische duiding door onze reisleiders vinden in samenwerking met ‘Vlamingen in de Wereld’ ter plaatse ook heel wat ontmoetingen plaats met landgenoten die



▲ Veel vijftigers hebben geen twee weken de tijd om een uitgebreide groepsreis te doen.

daar wonen. Vaak spreken we ook af met ambassadeurs en lokale kennissen van onze reisleiders. Over deze reizen zijn de deelnemers altijd heel tevreden, waardoor velen achteraf opnieuw zo'n reis naar een andere bestemming boeken.”

Kortere reizen met ook socio-economische insteken

“Veel vijftigers hebben echter geen twee weken tijd om zo'n uitgebreide groepsreis te doen. Ze willen hetzelfde zien en beleven,

maar dan op kortere tijd. Daarom hebben we ook een aanbod van kortere en intensere reizen gelanceerd waarbij we de belangrijkste cultuurhistorische hoogtepunten van een bestemming aandoen. Tegelijk vinden er bij deze korte reizen nóg meer ontmoetingen plaats en bevatten deze korte reizen ook meer socio-economische insteken. Zo bezoeken we de ambassade, het lokale FIT-agentschap, bedrijven, ngo's, het parlement,... We ontmoeten er ook lokale beleidsmakers en ondernemers.”

Voorbeelden: Egypte en Scandinavië

“Tijdens onze korte reis naar Egypte spreken we af mensen van de ambassade, maar hebben we ook contact met enkele mensen die aan de basis lagen van de revolutie op het Tahrirplein. In plaats van vijftien tempels te bezoeken, selecteren we er drie. Onze reisleider heeft vijf jaar in Caïro gewoond en heeft er dus heel wat contacten. Hierdoor is het werkelijk een unieke Egyptereis. Bij onze reis door Denemarken, Zweden en Noorwegen gaan we buiten het cultuur-historische ook dieper in op het Scandinavische model. Onze reisleider is ambassadeur geweest in Kopenhagen. Maar we bezoeken ook de huidige ambassadeur, naast mensen van ‘Vlamingen in de Wereld’ en ‘FIT’. Ook de Volvofabriek in het Zweedse Göteborg doen we aan. In Oslo hebben we bovenop de normale culturele bezoeken aandacht voor het beleid van Noorwegen waarbij ze de opbrengsten uit hun olie onderbrengen in fondsen die intussen meer rendement genereren dan de olie zelf.” ■

IN SAMENWERKING MET

DAVIDSFONDS
CULTURREIZEN



culturreizen.be